

Με τα Τηνιακά κάλαντα, σας ευχόμαστε χαρούμενες γιορτές με υγεία και οικογενειακή ζεστασία.

Άρχοντες καλησπερίζω και
λαμβάνω την τιμή
ήρθα να σας χαιρετίσω
Βασιλείου εορτή.
Πρώτον αρχινώ λέγω και
θερμώς παρακαλώ
να διέλθετε το έτος μ' όλο
σας τ' αρχοντικό.

Δεύτερον αρχίζω πάλι
και σας εύχομαι πολλά
πλούτη δόξα
και υγεία,
ευτυχία και χαρά.
Και για τους
ξενιτεμένους έχω
να ειπώ πολλά,
όπου είναι και
βρισκόνται να 'χουν
την καλή χρονιά



Γεωγία Μπαϊμπά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σας ενημερώνει, ότι αυτή την περίοδο στην Τήνο και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, υλοποιούνται Προγράμματα Ευαισθητοποίησης σε εκπαιδευτικούς και Προγράμματα Αγωγής Υγείας σε μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με τη στενή συνεργασία των δασκάλων και καθηγητών τους. Παράλληλα συνεχίζονται οι ομάδες γονέων, ενώ νέα τμήματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο αμέσως μετά τις γιορτές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης στη Σύρο, καθημερινά 9-2μμ. Τηλ.: 2281085149

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Όσοι από τους γονείς – αναγνώστες θέλουν να μοιραστούν μαζί μας, και μέσα από τις σελίδες τις «Φιλοστοργίας», ανάλογους προβληματισμούς και βιώματα μπορούν να μας γράψουν στη διεύθυνση:

Ελένη Δελασούδα (για τη Φιλοστοργία), Σταυρός Τήνου 84200



ΤΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων, του 5/θεσιού Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου, στα πλαίσια της έκθεσης βιβλίου που διοργανώνει στο Δημοτικό Σχολείο, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την εκδίλωση της ομάδας παραμυθάδων «Παραμυθοσέντουκο», στην αίθουσα του θεάτρου Μονής Ουρσουλινών στα Λουτρά, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 5:30' μ.μ.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: 1-21 Δεκεμβρίου 2003
ΩΡΕΣ: 6-8**

Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά των πενταθέσιου Δ.Σ. Εξωμβούργου που ζωγράφισαν για την εφημερίδα και ειδικά το Μάρκο Αρμακόλλα που έφτιαξε το εξώφυλλο.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ σελ. 11



ΤΕΥΧΟΣ 2 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Φιλοστοργία

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ





Εανά μαζί...

Fειράς οι γονείς και εκδότες της «ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ» με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας με το δεύτερο



**Παράθυρο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...**

Κυρίες κύριοι,

Η συγκίνηση και ο θαυμασμός μου για το επίτευγμα αυτό που κρατώ στα χέρια μου και είναι το τεύχος «ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ» είναι μεγάλος. Διαβάζοντας την κάθε σελίδα του, το κάθε κοψίτι του, γεμίζει η ψυχή μου ελπίδα, ότι δεν χάθηκαν ακόμη οι αξεις, οι σκοποί, οι προτεραιότητες σε ο, τι είναι εποικοδομητικό, ωραίο και υγρές. Υλικά για το στέρεο κτίσμα των γενεών που ακολουθούν, δηλαδή τα παιδιά μας τα εγγόνια μας, που βάλλονται από κάθε κίνδυνο, με κάθε μέσον και χρόνο. Επομένως, πρωτοχρόνο και βασικό μέλημα της προσπάθειας αυτής, είναι η πρόληψη. Είναι διάχυτα τα μηνύματα σιγουρίας, αγάπης και σποργής, όπως άλλωστε δηλώνει ο τόσο φωτισμένος τίτλος του μέσα σ' αυτό. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιά.

Γεμίσατε την ψυχή μου, την ψυχή μας κυκλαδίτισσας, με ρίζες βαθύτερες στο ευλογημένο αυτό νησί, από το λαμπρό κυκλαδίτικο φως της χαράς και της επιλίδας για ένα καλύτερο αύριο, που είναι τα παιδιά μας και η Ελλάδα μας.

Τους το χωροτάμε.

**Με την,
Μαρία Αντύπα**

Αγαπητές μου, διαβάζοντας την εφημερίδα σας, ευχαρίστησα το Θεό.

Το κέρδος από αυτή την προσπάθεια είναι μεγάλο. Η γνώση για το τι θέλουμε, το τι επιδιώκουμε, δίνει δύναμη, χαρά.

Η χαρά αυτή γίνεται αισθητή στο ανώτερο μέρος της οντότητάς μας, του νου μας, της σκέψης μας. Τότε ο νους μας, η σκέψη μας, απορρίπτουν τον ίσιο των φτηνών απολαύσεων, για χάρη της αλήθειας, της γνώσης. Το δέντρο της γνώσης θέλει μεγάλη φροντίδα, πολύ αύριο, πολλές θυσίες και προπάντων του «εγώ». Όμως τότε είναι που παράγει τους πιο γλυκούς καρπούς. Αυτοί οι καρποί όμως δεν υπάρχουν πληθώρα, γιατί ποτέ δεν αξιοποιώντας την καινούρια

τεύχος μας. Μας ενθάρρυνε και μας ενθουσίασε η απήχηση που είχε η εφημερίδα μας σε μικρούς και μεγάλους. Αυτό ήταν ένα ακόμη κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας αυτή, που είναι τόσο σημαντική για όλους μας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ
84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
ΓΡ.ΤΥΠΟΥ: ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2281079382, ΓΡΑΜ. Μ: 82582, ΛΟΓ.: ΤΗΛ./ΦΑΞ: 283013
www.im-syrou.gr email: im-syrou@aegean.gr

Άριθμ. Πρωτ.: 1554
Πρόστιμον Αξιόπιστον
κ. Νικόλαον Τσιλιχρήστον
Έπιστημονικόν Υπεύθυνον
Καποδιστρίου 22
Ενταῦθα

Έρμούπολις τη 31^η Οκτωβρίου 2003

Διά τον παρόντος Άρχιερατικού ήμισυ Γράμματος, συγχαίρομεν ύμᾶς διά τήν φιλόκαλον και ἐπιμελημένην ἔκδοσιν τῆς ἐνημερωτικῆς ἐφημερίδος «Φιλοστοργία» τίνη ὅποιαν ἐδημιουργήσαν οἱ ὀμάδες γονέων Τήνου, οἱ ὅποιες συμμετεῖχαν εἰς τά προγράμματα εὐαισθητοποίησεως γονέων τοῦ «ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», εἰς τόν ἄκρως ζωτικόν τομέα τῆς προλήψεως τῆς χρήσεως τῶν ἔξαρτησιογόνων ούσιων.

Ἐπί τούτοις, εὐχόμενον ὅπως ὁ Δωρεοδότης Κύριος χαρίζηται ύμην ὑγιείαν καὶ εὐλογίαν διά τήν εὐόδωσιν τῆς προσπαθείας αὐτῆς, ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς οἰκογενείας, διατελοῦμε μετά πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογῶν.



Γι' αυτό αγωνιστείτε, κερδίστε τη ζωή σας, τα σπιτικά σας, τα παιδιά σας, την πρόσδοτον, την ευτυχία σας. Γίνετε τα εργαλεία του Θεού. Θα καταφέρετε πολλά πρώτα μεταξύ σας, έπειτα στην οικογένειά σας, στην κοινωνία. Να είσαστε καλά, χαρούμενες, δημιουργικές, ακούραστες, αγωνιστριες.

**Με αγάπη και πολλές ευχές,
Ελευθερία Λεβαντή**

Γιώνη, με τόσο δημιουργικό τρόπο. Εκτός των άλλων μου δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσω περισσότερο το νησί σας, αφού μέσα από τις σελίδες του περιοδικού υπάρχει ζωντανή η Τήνος. Είναι γεγονός ότι οι σελίδες του με έφεραν πιο κοντά σας.

**Σας ενχαρούστω,
Ελένη Εντυχίδην**

Μέσα στον Αρρύλη ἐπέσει στα χέρια μας η «ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ», μια εξαιρετική προσπάθεια των ομάδων των γονέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ» Κυκλαδών με κείμενα των ιδιων των γονέων και διάφορα κοινωνικά θέματα. Τα συγχαρητήρια που έφυγε μακριά.

**Τηγιακή «ΕΝΔΟΧΩΡΑ»,
Μάιος 2003**



Κιονιώτης και Κτικαδιανός μπάμπα Στρατής ο Βράκας μ' ένα κασκέτο πού 'κρυβε τα μάτια τα θολά.

Ξυπόλυτος και γελαστός εδούλευε στην τράτα κι ένα τσιγάρο κράταγε στα χείλη τα στεγνά.

Τις νύχτες μέσ' στις θάλασσες τη πίκρα του κερνούσε τη μέρα ανηφόριζε της Τήνου τα χωριά.

Μ' ένα κοφίνι που 'σταζε ιδρώτα και αρμύρα να βγει το μεροκάματο, μεγάλη φαμελιά.

Μαύρο κασκέτο ναυτικό με σκούρο επενδύτη μ' ένα ζωνάρι κάτασπρο τη μέση να κρατά. Τα πονεμένα κόκκαλα της φτώχειας το μεθύσι στις θάλασσες τα ξέχναγε και κέρναγε φιλιά.

Όταν στα Κίονια περπατώ, την άμμο όταν κοιτάω πατήματα στα μάτια μου μου έρχονται ξανά.

Πριν λίγη ώρα πέρασε και πέσαν τα παλάτια, στην άμμο όταν χτίζουμε το κύμα τα χαλά.

Στα Γαστριά στην Παναγιά στο βράχο ξεχασμένο ένα καλάθι καρτερεί του χρόνου λησμονιά.

Έχει γεμίσει βότσαλα και φύκια το καημένο να μου θυμίζει το Στρατή που έφυγε μακριά.

“Συνοδοιπόροι”



Προτάσεις Βιβλία - Περιοδικά

“Μαρά, πώς γίνονται τα παιδιά;”
Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Πολλές φορές η κόρη μου με ρωτούσε: “Μαμά, πώς γίνονται τα παιδιά;” κι εγώ πάντα προσπαθούσα ν' αλλάξω κουβέντα γιατί δεν ήξερα ν' απαντήσω. Μια μέρα που διάβαζα ένα περιοδικό, βρήκα σε μια σελίδα του να γράφει για ένα βιβλίο που μιλούσε για το θέμα αυτό. Πήγα στο βιβλιοπωλείο και το παράγγειλα. Όταν ήρθε, το διαβάσαμε μαζί με τη κόρη μου. Το βιβλίο αυτό με απλό τρόπο και με εικόνες, της έλεγε τα πάντα. Ένα “ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ” λοιπόν για όλους τους γονείς που αντιμετωπίζουν την ίδια δυσκολία με μένα.

“Κουβεντούλες”

“ΥΓΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ”
Εκδόσεις Οικολόγων Ελλάδας

Συχνά προβληματίζουμε για το αν οι τροφές που φτάνουν καθημερινά στο πιάτο μας είναι υγιεινές ή όχι, για το πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε “το τραπέζι μας” από τους κινδύνους που δυστυχώνται την τροφική μας αλυσίδα. Ακόμη, πώς είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Ένα περιοδικό που βρήκα αρκετά ενδιαφέρον στο να απαντήσει σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα που μας “βασανίζουν” είναι το ΥΓΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, το οποίο εκδίδεται από τους οικολόγους Ελλάδας.

Η ενημέρωση που παρέχει είναι αξιόλογη και σημαντική, κυρίως σε τροφές και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται σε φυσικά - βιολογικά προϊόντα, σε συμβούλες υγείας και στην ανάλυση ιατρικών θεμάτων. Εμπλουτίζει ακόμα το περιεχόμενο του κάνοντας αναφορές στην ισορροπία του οικοσυστήματος, σε κοινωνικοπολιτικά θέματα που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα μας ή σε παγκόσμια κλίμακα, σε ιστορικά και πολιτιστικά θέματα κ.ά.. Δε θα ήταν άδικος ο κόπος αν κάποια στιγμή του αφιερώναμε λίγο χρόνο ξεφυλλίζοντας το. Εξάλλου προσωπικά έχω πεισθεί ότι η γνώση πολλές φορές σώζει...

Α.Γ. “Κουβεντούλες”



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

- 4) ΑΞΙΑ
- 5) ΟΜΑΔΑ
- 6) ΠΛΗΓΗ
- 6) ΘΑΡΡΟΣ
- 7) ΣΤΟΡΓΗ
- 7) ΑΡΜΟΝΙΑ
- 8) ΒΟΗΘΕΙΑ
- ΕΚΔΡΟΜΗ
- 8) ΔΙΑΒΑΣΜΑ
- ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- 10) ΑΙΣΙΟΔΟΣΙΑ
- ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
- ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
- ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
- 11) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
- 12) ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

A.A. “Μελισσούλες”

Μια φορά κι έναν καιρό στην Τήνο...

Πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και χωρίς να το θέλω το μυαλό μου φεύγει σε άλλες εποχές, τότε που μια φορά και ένα καιρό στην Τήνο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στρωνόταν αποβραδίς. Τότε που απ' το πρωΐ της παραμονής στα σπίτια άρχιζαν οι προετοιμασίες, ετοιμάζονταν τα φαγητά και ζυμώνονταν τα Χριστόφωμα. Τα μαγαζιά στολίζονταν με πορτοκάλια, φράπες και μανταρίνια. Τότε που τα παιδιά γύριζαν στα σπίτια και τραγουδούσαν τα κάλαντα:

Κάλην εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση να μπω στ' αρχοντικό σας...

Η αρχή του χρόνου συμβολίζει για κάθε άνθρωπο μια καινούργια αρχή και αυτού ακριβώς το σκοπό έχουν τα κάλαντα και το «ποδαρικό», να εξασφαλίσουν καλή χρονιά και ευτυχία. Το βράδυ της παραμονής τα παιδιά πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και «τα λέγαν» παίρνοντας για φιλοδώρημα γλυκά και χρήματα. Το ίδιο και οι βιολιτζήδες, που γύριζαν στα σπίτια και στα μαγαζιά με τη συνοδεία λαούτων, που αφού έλεγαν τα κάλαντα επαινούσαν τον αφέντη και την υπόλοιπη οικογένεια:

«Αφέντη, αφέντη, αλάθητε, πέντε βολές αφέντη. Εσένα πρέπει, αφέντη μου, καρέκλα καρυδένια, για ν' ακουμπάς τη μέση σου τη μαργαριταρένια.

Εσέ σου πρέπει, αφέντη μου, καράβι ν' αρματώσεις και τα σκοινιά του καραβιού να τα μαλαματώσεις...

Επήκαμε τ' αφέντη μας πούμε και της κυράς μας: Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφρύδα, όταν σ' εγέννα η μάνα σου όλα τα δέντρα ανθίζαν...

Έχεις και κόρη έμορφη, δεν έχει ιστορία, ούτε στην Πόλη βρίσκεται, ούτε στη Βενετία...

Έχεις και γιο στα γράμματα και πάει στο ψαλτήρι, ο Θεός να τον πολυχρονά, να βάλει πετραχήλι...»

Ή αν δεν τους άνοιγαν, ή δεν τους έδιναν λεφτά, τότε κορόδευαν ή απειλούσαν:

«Αν δε μου δώσεις μια δραχμή δεν ξεκολλάω απ' την αυλή, θέλω κι έναν τηγανάτη, για να πάω σ' άλλο σπίτι...»

Οι γυναίκες τηγάνιζαν λουκουμάδες, που έτρωγε η οικογένεια το βράδυ της παραμονής. Βάζαν μέσα κι ένα νόμισμα. «Σ' όποιον πέσει θα είναι η τύχη του». Το τραπέζι στρώνονταν με μεγαλοπρέπεια. Πιστεύεται ότι συντρώγει κι ο Άγιος Βασίλης. «Βγάλε κι ένα πιάτο για τον Άγιο Βασίλη στη μπάντα. Θα τύχει κάνας ξένος να το φάει». Τα χαράματα, με το σκοτάδι ακόμα, τα παιδιά «φέρνανε τον Άγιο Βασίλη για το καλό του χρόνου», γύριζαν δηλαδή τα σπίτια με την εικόνα του αγίου και έκαναν ποδαρικό. Τους έδιναν γλυκά και χρήματα. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όλα τα σπίτια είχαν στρώσει στη σάλα ένα τραπέζι με ποτά και γλυκίσματα, κουραμπιέδες, «φοινίκια», «φαράκια». Οι άντρες πήγαιναν απ' το σπίτι σ' άλλο για να ευχηθούν και κερνιόνταν μοναχοί τους απ' το τραπέζι. Οι γυναίκες δεν έβγαιναν αυτή τη μέρα, έμεναν στο σπίτι και υπόδεχονταν τους επισκέπτες. Στα χωριά το είχαν στρωμένο το τραπέζι μέχρι του Άγιο Γιαννιού. Τα παλιότερα χρόνια έφτιαχναν στα παιδιά ένα πουγκί, που το κρεμούσαν στο λαιμό τους.

Όποιος πήγαινε να ευχηθεί, τους έριχνε και κάποιο νόμισμα. Και καθώς είμαι χαμένη στις αναμνήσεις εκείνης της εποχής στιγμιοθυρίζω τα κάλαντα:

Γέρων κατακυρτωμένος,
με τα κάτασπρα μαλλιά,
κλονιζόμενος και τρέμων,
φεύγει μακριά.

Είναι ο παλιός ο χρόνος
που στα χέρια του κρατά^{τα κατάστιχα του κόσμου}
τα καλά και τα κακά.

Γέρε χρόνε, φύγε τώρα,
πάει η δική σου η σειρά,
ήρθε ο νέος με τα δώρα,
με τραγούδια με χαρά.

Και σε λίγο ανατέλλει
λαμπροτάτη η αυγή
και εν μέσω αυτής προβάλει
χαριέστατον παιδί.

Είναι ο καινούργιος χρόνος
που στα χέρια του κρατά^{πλούτον δόξα και υγείαν}
κι έτι πάμπολλα καλά.

Και Συ Παναγιά της Τήνου
η Προστάτις των πιστών,
φύλαγε μας τον στρατόν μας
απ' τα στίφη των εχθρών.

K. K. "Ιριδα"

ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΨΩΜΙ

Η ιστοριούλα που θα σας αφηγηθώ είναι μια απ' τις πολλές που κατά καιρούς έχω ακούσει απ' το μπαμπά μου. Αφορά τη ζωή που ζούσαν τότε οι περισσότερες αγροτικές οικογένειες, τη φτώχεια και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν για να μπορέσουν να πάρουν πέντε δραχμές ή μια φρατζόλα ψωμί την εβδομάδα. Μία απ' αυτές τις οικογένειες ήταν και του παππού μου του Κωνσταντί. Αγόραζε ζώα για λογαριασμό του κρεοπώλη (ψάρρου) και τα κατέβαζε στη χώρα.

Ξεκινούσαν λοιπόν, απ' την Κακιά Σκάλα ξυπόληπτοι (γιατί τα παπούτσια τότε ήταν πολυτέλεια) σε κακοτράχαλους δρόμους, με αντίδεσμος πολλές φορές καιρικές συνθήκες και τα πήγαιναν στον κρεοπώλη. Το αγώνι στοίχιζε ένα τάλιρο. Η επιστροφή στο χωριό γινόταν πάλι με τα πόδια ή αν προλάβαιναν το λεωφορείο ανέβαιναν πάνω στο φτερό ή στη σκάρα γιατί έτσι δεν πλήρωναν ούτε εισιτήριο. Οπότε το τάλιρο έμενε ακέραιο. Όσο για το ψωμί τους, μάζευαν φρύγανα και τα πουλούσαν στους φουρνάρηδες. Φόρτωναν λοιπόν τα γαϊδουράκια και τα πήγαιναν. Η αμοιβή τους ήταν μια φρατζόλα ψωμί, η οποία μπορεί να μην έφτανε στο σπίτι ολόκληρη, γιατί απ' την πείνα τους την έτρωγαν στο δρόμο.

Τόσος κόπος για λίγο ψωμί. Κι όλα αυτά λίγα χρόνια πριν, τότε που οι γονείς μας ήτανε παιδιά. Σήμερα...

Φ.Δ. "Ιριδα"

Το σεμινάριο όπως το Έπος!

«Ένα παραμύθι για μεγάλους
και ... μικρούς»

«Ποιν από τέσσερα χρόνια πήγε στο στρομφωχωριό ένας μάγος και είπε στα στρομφάκια ότι υπάρχει στην άκρη του δάσους ένα μαγικό κοντί. «Για να φτάσετε μέχρι εκεί ο δρόμος θα είναι πολύ δύσκολος, γεμάτος αγκάθια και στενά μονοπάτια». Τα στρομφάκια δεν ακολούθησαν όλα. Άλλα φοβήθηκαν κι άλλα αδιαφόρησαν. Η ομάδα με τον μπαρουπάστρούμφ που ξεκίνησε είχε θέληση, ενθουσιασμό και αισιοδοξία.

Στην αρχή το ταξίδι δεν φάνηκε δύσκολο, γιατί συναντούσαν πράγματα απλά και γνωστά. Είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Ο καθένας είχε το δικό του χαρακτήρα. Άλλος ήταν χαχανούλης, άλλος γκρινιάρης, άλλος γρουσούζης, άλλος λιχούδης, όμως ανάμεσά τους ξεχώριζε ο μπαρουπάστρούμφ που είχε μεγάλη πείρα και σοφία.

Στη διαδρομή κατάλαβαν ότι δεν ήξεραν πολλά πράγματα ούτε για τους συνανθρωπούς τους, αλλά ούτε και για τον ίδιο τον εαντό τους. Έμαθαν λοιπόν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τη χαρά, το φόβο, τη λύπη, το θυμό τους. Κατάφεραν να ακούν τους άλλους χωρίς να διακόπτουν, να πάρουν πρωτοβουλίες, να νιώθουν το πρόβλημα του άλλου, να τονίζουν τα θετικά στοιχεία, να βάζουν όρια και να τα τηρούν.

Σιγά σιγά το ταξίδι έφτανε στο τέλος. Φτάνοντας στο ξέφωτο κατάλαβαν ότι το μαγικό κοντί ήταν ένα δώρο που υπήρχε μέσα τους. Ανακάλυψαν τον εαντό τους. Τα στρομφάκια χάρηκαν τόσο πολύ και το δώρο αυτό ήθελαν να το μοιραστούν με όλους γύρω τους. Ένωσαν ενγνωμοσύνη για τον μπαρουπάστρούμφ που τους στήριζε και τους έδειχνε το δρόμο. Πάντα θα υπάρχει μέσα στην καρδιά τους. Ευχαριστήσαν το μάγο για την ιδέα του ταξιδιού και του ξήτησαν ένα καινούριο ταξίδι.



“Ο Φοίβος κι η Νεφέλη”

Η Νεφέλη ήταν ένα μικρό γαλάζιο σύννεφο. Ταξίδευε συνέχεια και κάποια στιγμή είδε από μακριά, από κάποιο σημείο που στεκότανε, την κορυφή ενός βουνού και σκέφτηκε ότι αν καταφέρει να φτάσει ως εκεί όλα θα φαίνονταν ωραία. Κάτι της έλεγε ότι αν έφτανε στην κορυφή θα έβλεπε τον κόσμο με άλλα μάτια. Ήταν όμως δύσκολα τα πράγματα γιατί εκείνη ήταν χαμηλά κι η κορυφή ψηλά.

Αναρωτιότανε, βασανιζότανε πως θα το κάνει. Ρωτούσε τα άλλα σύννεφα μα δεν μπορούσε να βγάλει εύκολα άκρη. Κάπου εκεί κοντά ήταν η νεραϊδοσυννεφούλα που της είπε ψιθυριστά στο αφτί «και θέλεις και μπορείς» και τη φύσηξε μαλακά προς τα πάνω. Κι εκείνη ξεκίνησε. Ανέβηκε αρκετά μέτρα, αλλά φυσούσε δυνατά και φοβήθηκε. Το κρύο ήταν μόνη. Από δίπλα όμως η νεραϊδοσυννεφούλα φώναξε «έλα, άλλη μια προσπάθεια. Μόλις φτάσουμε θ' αλλάξουμε τα ρούχα μας και δεν θα κρύωνομε πια. Θα βάλουμε ρούχα φωτεινά καινούρια και ξεστά.» Με καινούρια ανάσα άρχισε πάλι την προσπάθεια. Η κορυφή κοντοξύγωνε ...

Στο ανέβασμα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το Φοίβο. Αυτός ήταν έτοιμος να τσακωθεί μαζί της και να της κλείσει το δρόμο, αλλά αντή τη φορά δεν τη πάτησε μαζί του. Κάθισε και τον άκουσε, του απάντησε γλυκά

Από καρδιάς μηνύματα...

Ποτέ δεν είναι αργά!

Ζώντας και μεγαλώνοντας παιδιά σήμερα, σε μία κοινωνία με πολλούς κινδύνους, θέλω να απευθυνθώ στους γονείς που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, προβληματισμούς, φόβους, για το μέλλον των παιδιών τους, όπως και εγώ.

Δυστυχώς, κανείς δεν μας δίδαξε πώς να είμαστε γονείς στη σημερινή πολύπλοκη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάποια έτοιμη συνταγή! Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, όπως μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, με λογική και εμπειρία. Όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει και συνεχίζουν ν' αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς. Οι κίνδυνοι που καλούνται ν' αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας δεν είναι ίδιοι, όπως στα δικά μας χρόνια, αλλά ούτε και οι δυνατότητες – ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν. Κάθε άνθρωπος σήμερα είναι περισσότερο ελεύθερος να φτιάξει τη ζωή του όπως θέλει.

Γ' αυτό πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας αρχές και αξίες που θα τα δυναμώσουν και δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να γίνουν υπεύθυνα και αυτόνομα για να μπορέσουν να βρουν το νόημα της ζωής τους. Χρειάζεται να τους δείχνουμε κάθε στιγμή την αγάπη, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό μας. Να τα ενθαρρύνουμε, να τονίζουμε τα θετικά τους στοιχεία, να συζητάμε τις ανησυχίες τους, ν' αναγνωρίζουμε τα λάθη, να είμαστε δίπλα τους όταν μας χρειάζονται.

Βέβαια, για να πετύχουμε όλα αυτά πρέπει πρώτα να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Πράγματα που θεωρητικά ξέρουμε να τα κάνουμε πράξη. Κάνοντας αλλαγές στον εαυτό μας σιγά – σιγά βλέπουμε ότι όλοι γύρω μας αλλάζουν. Καλυτερεύει η σχέση με τον σύντροφό μας, τον ακούμε και μας ακούει, τον σεβόμαστε και μας σέβεται, τον καταλαβαί-

ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

Σίναι φυσιολογικό να έχει κανείς προβλήματα και η συναισθηματική αγωνία δεν είναι απαραίτητη ασθένεια. Από την άλλη πλευρά είναι δεδομένο ότι ο κόσμος (και κάθε άνθρωπος μέσα σ' αυτόν), είναι όπως πρέπει να είναι ή όπως θα έπρεπε να είναι. Πλήθος ιδιοσυγκρασιών και ελαττωμάτων που ακολουθούν τον καθένα μας. Έτοιμον υπάρχει λόγος να βλέπουμε αυτά τα ελαττώματα σαν διαταραχές (αφού η τελειότητα είναι κάτι μη φυσιολογικό) και δεν υπάρχει λόγος να βλέπουμε την αλλαγή σαν κάτι πέρα των δυνατοτήτων μας.

Οι άνθρωποι που φάχνουν για έναν τρόπο να παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο περίπλοκο δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται προβληματικοί. Απεναντίς προσπαθούν να φτάσουν σε σημείο ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν (όχι πάντα) ηθικά διλήμματα, επαγγελματικές ηθικές διαμάχες, συγκρούσεις ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα, κοίσεις νοήματος, σκοπού και αξιών, αναζητήσεις προσωπικής ταυτότητας, γονικής στρατηγικής, άγχος για την αλλαγή καριέρας, για την ανικανότητα επίτευξης προσωπικών στόχων, αλλαγές στη μέση ηλικία, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου ή το ότι όλοι κάποτε θα πεθάνουμε.

Μεγάλος αριθμός ατόμων δεν είναι πια ικανοποιημένος με το να αποδέχεται παθητικά δογματικές διακηρύξεις ή απρόσωπες στατιστικές. Τα βαθύτερα ερωτήματα μας παραμένουν αναπάντητα, τα πιστεύω μας αδιερεύνητα, μέχρι ο καθένας μας να ψάξει μέσα του τις απαντήσεις.

“Συννοδοιπόροι”

νουμε και μας καταλαβαίνει. Αναγνωρίζουμε τα λάθη στη συμπεριφορά μας και προσπαθούμε μαζί, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, δίνοντας τους εφόδια που θα τα κάνουν αυτόνομα άτομα, δημιουργικά, ευχαριστημένα. Δεν αρκούν μόνο τα υλικά αγαθά και η πλούσια παροχή τους. Χρειάζονται γερές βάσεις και συναισθηματική κάλυψη.

Νιώθοντας και εγώ την ανάγκη να μάθω και γνωρίζοντας ότι γίνεται κάποια προσπάθεια στο τόπο μας, ξεκίνησα τα σεμινάρια του «ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» και πιστέψτε με δεν βγήκα χαμένη. Πολλές φορές πάλεψα με τον εαυτό μου, βλέποντας τα λάθη μου αλλά δεν εγκατέλειψα την ομάδα που με στήριζε και μου έδινε δύναμη. Πολλές φορές σκέφτηκα, αν είχε γίνει νωρίτερα αυτή η κίνηση όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά, πόσο ποιο εύκολα θα ήταν για μένα. Όμως ποτέ δεν είναι αργά.

Μαρία, “Μελισσούλες”

Ηάλλη ματιά που φέρνει την αλλαγή...

Έτσι ή Άλλιώς; Έτσι...

Κυριακή πρωί. Γυρίσαμε από την εκκλησία πριν λίγο. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει γιατί πέρασα πολύ δύσκολα νωρίτερα. Ο μικρός μου έκανε εμετό στο καινούργιο μου χαλί την ώρα που φεύγαμε και ο μεγάλος (17 χρονών πια) δεν μπορούσε να σηκωθεί απ' το κρεβάτι από το ξενύχτι που έκανε χτες βράδυ. Τον είχα παρακαλέσει όμως να έρθει μαζί μας διότι σήμερα γιορτάζει η πεθερά μου και σε λίγο θα πάμε στο σπίτι της, όπου θα είναι μαζεμένο όλο το σόι του άντρα μου για να τη γιορτάσουμε. Όχι ότι έχω πολύ διάθεση να πάω αλλά αφού ΠΡΕΠΕΙ! Ευτυχώς που ο μικρός είναι μια χαρά τώρα και μας μένει μόνο να βρούμε τα παλτώ μας για φύγουμε. Αργήσαμε κιόλας...

- Νικολάκη κλείσε την τηλεόραση κι έλα να βάλεις το μπουφάν σου για να πάμε στη γιαγιάκα που γιορτάζει σήμερα. Και Αργύρη! Πήρες τα κλειδιά του αυτοκινήτου εσύ; Ωραία βγάλε τότε και τη γάτα και πήγαινε στο αυτοκίνητο να πάρει τη γιαγιάς. Λευτέρη!

- Ναι! Σου είσαι; κατέβα κι εσύ για να φύγουμε. Ξέρεις ότι της γιαγιάς δεν της αρέσει να περιμένει...

Ακούω την πόρτα του δωματίου του και βλέπω το μεγαλύτερο μου γιο να κατεβαίνει τις σκάλες με σκισμένο παντελόνι, μαλλί σε κοκκινωπό χρώμα και σκουλαρίκι στο ένα αυτί...

- Καλά! Τι είναι αυτό;

- Ποιο;

- Η εμφάνιση αυτή;

- Τι θες να πεις;

- Δεν πιστεύω να έρθεις στη γιαγιάκα σου και σήμερα κιόλας που θα είναι όλη η οικογένεια εκεί!;

- Και γιατί όχι;

- Ανέβα ν' αλλάξεις τώρα! ΑΚΟΥΣ!

- Αει παράτα με!

- Λευτέρη! Σε προειδοποιώ για άλλη μια φορά: ανέβα ν' αλλάξεις αλλιώς θα έχεις να κάνεις με τον πατέρα σου!

- Άκου να σου πω! ή θα έρθω έτσι

γιατί έτσι γουστάρω ή να πάτε μόνοι σας.

ΠΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

Μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού έδινα στο παιδί μου καθημερινά χρήματα για το κουλούρι του. Στην Τρίτη τάξη κάναμε μια καινούρια αρχή. Επαιρνε κάθε Δευτέρα τα χρήματα για όλη την εβδομάδα. Του εξήγησα λοιπόν ότι έπρεπε να κανονίσει να του φτάνουν ως την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι δύο πρώτες εβδομάδες πήγαν μια χαρά. Την Τετάρτη της τρίτης εβδομάδας ήρθε από το σχολείο και μου είπε ότι τα χρήματα τέλειωσαν. (Εβλεπα όμως ότι ερχόταν από το σχολείο με κάτι χαρτάκια κι έπαιζε). Την Πέμπτη και τη Παρασκευή δεν του έδωσα χρήματα, ούτε τίποτα να πάρει μαζί του για φαγητό. Πονούσε η ψυχή μου βέβαια που το παιδί θα έμενε νηστικό. Έφτασε η Δευτέρα, του έδωσα πάλι τα χρήματα της εβδομάδας και τότε μου είπε: «Μαρά ξέρεις τι αποφάσισα; Θα πάρων κάθε μέρα το κουλούρι μου και την Παρασκευή με όσα χρήματα περισσεύουν θα πάρων χαρτάκια για να παίζω!».

Κάνε το παιδί σου υπεύθυνο: να διαχειρίζεται τα χρήματα του, να ξυπνάει το πρωί με το δικό του ξυπνητήρι, να μάθει να κάνει μπάνιο μόνο του, να τακτοποιεί το δωμάτιο του, να στρώνει το κρεβάτι του και τόσα άλλα μικρά, που όμως το εκπαιδεύουν έτσι ώστε σιγά σιγά να πάρει και τη ζωή του στα χέρια του....κι αυτό σε γεμίζει τελικά ικανοποίηση. **“Συνοδοιπόροι”**

Λευτέρη!

- Που είσαι; κατέβα κι εσύ για να φύγουμε. Ξέρεις ότι της γιαγιάς δεν της αρέσει να περιμένει...

Ακούω την πόρτα του δωματίου του και βλέπω το μεγαλύτερο μου γιο να κατεβαίνει τις σκάλες με σκισμένο παντελόνι, μαλλί σε κοκκινωπό χρώμα και σκουλαρίκι στο ένα αυτί...

- Α! βλέπω ότι άλλαξες ρούχα αλλά και χρώμα μαλλιών.

- Ναι! Σου αρέσει;

- Κοίταξε να δεις! Για να είμαι ειλικρινής δυσκολεύομαι λίγο να συνηθίσω τις δικές σας εμφανίσεις αλλά το ίδιο ίσχυε μάλλον και τότε με μένα και τη δική μου μαμά.

- Δηλαδή διέφερες κι εσύ από τη μαμά σου τότε:

- (Με χαμόγελο) Ναι – υπήρξα κι εγώ νέα κάποτε ξέρεις.

- Λες να έχει πρόβλημα η γιαγιά να με δει έτσι;

- Κοίταξε και τη γιαγιά και το σόι μας το ξέρεις πολύ καλά και θεωρώ ότι μπορείς άνετα να κρίνεις μόνος σου τις καταστάσει

Κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας

Αγαπητοί γονείς,

Χάρηκα πολύ όταν μου ζητήσατε να γράψω λίγα λόγια στην εφημερίδα σας, σχετικά με την έρευνα που πραγματοποίησα πριν από δύο χρόνια στην Τήνο.

Η έρευνα αυτή έγινε στα πλαίσια της απόκτησης πτυχίου Master of Science στην Πολιτισμική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Luton της Αγγλίας. Το θέμα της ήταν η διερεύνηση της ανάπτυξης της προσωπικής ταυτότητας και της «περί εαυτού έννοιας» (self-concept) σε δυο ομάδες προεφήβων που κατοικούν στην Πάρο και στην Τήνο- περιοχές με διαφορετικό ρυθμό κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικοπολιτισμικής συμπλοκότητας.

Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνικοπολιτισμική αλλαγή στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια, έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας, τις αξίες, τους ρόλους και τους στόχους των ατόμων. Η χρησιμότητα αυτής της έρευνας έγκειται στην αναγκαιότητα να καταλάβουμε τα λειτουργικά και δυσλειτουργικά πρότυπα της συμπεριφοράς για να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να προσαρμοστεί μέσα σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης συμπλοκότητας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εξέλιξη της «περί εαυτού έννοιας» και στα δυο ηνησιά έχει επηρεαστεί από την κοινωνική αλλαγή και ότι και οι δυο ομάδες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Παρόλα αυτά, ο διαφορετικός ρυθμός κοινωνικής αλλαγής αποδείχθηκε ένας σημαντικός παράγοντας που ορίζει τους διαφορετικούς τρόπους που τα παιδιά της Τήνου και τα παιδιά της Πάρου προσαρμόζονται σ' αυτή την αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα, η Πάρος χαρακτηρίζεται ως ένα περιβάλλον με υψηλό ρυθμό κοινωνικής αλλαγής και αυτό φαίνεται να δημιουργεί διαπροσωπικές και εσωτερικές συγκρούσεις και σύγχυση. Τα παιδιά της Πάρου έρχονται αντιμέτωπα με το δίλημμα της απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές αξίες, που είχαν μάθει με ώσμωση, για να υιοθετήσουν τις νέες εισαγόμενες αξίες μιας απομοκεντρικής παράδοσης που εκτιμά μια «κοινωνία ευημερίας», στην οποία ο υπερβολικός υλικός πλούτος και οι πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης έχουν μεγάλη αξία. Παρόλα αυτά, οι φόβοι των παιδιών της Πάρου ακόμα αντανακλούν τις παραδοσιακές αξίες μιας «κοινωνίας του μη έχειν», που εκτιμά την αλληλεξάρτηση.

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά της Τήνου που ζουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από χαμηλό ρυθμό κοινωνικής αλλαγής και όπου οι παραδοσιακές αξίες είναι ακόμη σημαντικές και λειτουργικές φαίνεται να αντιστέκονται σ' αυτές τις νέες απομοκεντρικές αξίες. Η κοινωνική αλλαγή τα έχει επηρεάσει στο να γίνουν πιο αυτόνομα και ενεργά, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν αλληλεξαρτημένα με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα παιδιά της Τήνου δεν βιώνουν εσωτερικές συγκρούσεις και έχουν μια πιο ομαλή και σταθερή προσαρμογή στην κοινωνική αλλαγή, χωρίς έντονη διάσπαση των παραδοσιακών πολιτισμικών προτύπων σε σχέση με το άτομο, την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον.

Πριν λίγες μέρες παρακολούθησα ένα συνέδριο πολιτισμικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Luton της Αγγλίας και ένιωσα για άλλη μια φορά συγκίνηση βλέποντας τα σχέ-

δια των παιδιών σας να παρουσιάζονται από την Δρ Guida de Abreu, ως απόδειξη της συνεχέλιξης του πολιτισμικού πλαισίου και του ανθρώπου. Όμως η μεγαλύτερη χαρά μου έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα αυτή αξιοποιείται από ικανά στελέχη στο χώρο της Πρόληψης που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα, τις ομάδες και τις οικογένειες να αναπτύξουν δεξιότητες προσαρμογής στην κοινωνική αλλαγή και που θα τους βοηθήσουν να είναι ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους και με τους άλλους.

Δεν θα μπορούσα να κλείσω αυτή την επιστολή χωρίς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Νικόλα Τσιλιχρήστο και στα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Κυκλαδών, που μ' έφεραν σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές των δημοτικών σχολείων της Πάρου και Τήνου.

Συγκεκριμένα για την Τήνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά την Αναστασία Προκοπίου, που πέρα από την ενεργή της συμμετοχή στην όλη ερευνητική διεργασία, ήταν η δική της αγάπη και εκτίμηση που τρέφει για το νησί και τους ανθρώπους της Τήνου και η επαγγελματική της εμπειρία που μ' έκαναν πρώτον να επιλέξω την Τήνο ως τόπο έρευνας και δεύτερον να μπορέσω να καταλάβω βαθύτερα τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Είμαι βαθύτατα ευγνώμων σ' εσάς τους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και τους κατοίκους της Τήνου που μου δώσατε την ευκαιρία να νιώσω δημιουργική και ενεργή στην κοινότητα σας.

Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά της Τήνου- τα παιδιά σας- που με την αστείρευτη και γνήσια σοφία και ανθρωπιά τους συνεχίζουν να με διδάσκουν και να με συγκινούν.

**Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Προκοπίου, MS
Πολιτισμική Ψυχολόγος**

Συζυγικοί κανγάδες

Πώς βιώνουμε μια σύγκρουση;

Τι ακριβώς συμβαίνει σταν ένα ζευγάρι τσακώνεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο; Οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες όσο φαίνεται ή μήπως υπάρχουν και ομοιότητες ανάμεσα σ' αυτές τις ακραίεις συμπεριφορές;

Όταν σ' έναν τσακωμό οι τόνοι ανεβαίνουν, σταν οι δύο ή και μόνον ο ένας σύντροφος γίνεται απότομος, επιθετικός και βίαιος, δηλώνει με τη συμπεριφορά του - εκούσια ή ακούσια - ότι βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής συναισθηματικής φόρτισης, ότι είναι δηλαδή θυμωμένος, αναστατωμένος, εκτός εαυτού. Ακόμη με το να συνεχίζει τον κανγά, δηλώνει ότι κάτι περιμένει και κάτι επιδιώκει από το σύντροφο “αντίπαλο”. Και το κυριότερο, δηλώνει τη δυσκολία του να βρει τρόπο να λύσει αλλιώς το πρόβλημα. Η επίδειξη δύναμης και η προσπάθεια να μειώσει και να φοβίσει τον άλλον είναι μια εκδήλωση της αδυναμίας του για πιο εποικοδομητική επικοινωνία.

Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι ανθρώποι που σε μια διαφωνία δηλώνουν τη δυσαρέσκεια τους με σιωπηλό τρόπο. Πίσω απ' τη σιωπή κρύβονται η θλίψη, το παράπονο, το αίσθημα εγκατάλειψης. Ο τρόπος που δηλώνουν ότι κάτι επιδιώκουν και περιμένουν από το σύντροφο τους δεν είναι ανοιχτή επιθετικός. Ο θυμός και η έχθρα απέναντι στον άλλον δεν εκφράζονται φανερά. Όμως η σιωπή και το μούτρωμα είναι επιδεικτικά και τελικά κραυγαλέα.

Κάθε ανθρώπινη σχέση και περισσότερο απ' όλες η σχέση του ζευγαριού, διέπεται από κανόνες, οι οποίοι υπαγορεύονται αφενός

Ήρεμοι γονείς, χαρούμενα παιδιά, μια ευτυχισμένη οικογένεια

Να τι θα ήθελα! Μα πως θα το επιτύχω;

Κάποιος είπε πως οι γονείς κάνουν το πιο δύσκολο επάγγελμα και μάλιστα χωρίς να τους έχει μάθει κανείς το σωστό τρόπο. Φτιάχνουν ανθρώπους. Μεγάλη ευθύνη που ανήκει και στους δύο γονείς εξίσου. Εάν λοιπόν οι γονείς ποθούν μια ευτυχισμένη οικογένεια πρότεινε να συνεργαστούν αρμονικά, να έχουν κατανόηση ο ένας για τον άλλο, να ταιριάζουν για να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους σταθερότητα συμπεριφοράς και δημιουργική αγάπη. Να έχουν υπομονή, σύστημα, ξεκάθαρες αξίες και αρχές, σεβασμό, βάζουν στόχους στη ζωή τους.

Είναι καλύτερο ένα φτωχό αλλά ειρηνικό σπιτικό, όπου ο ένας θα νοιάζεται για τον άλλο, από ένα πλούσιο αλλά γεμάτο γκρίνια και φιλονικίες, οπού ο ένας θα προσπαθεί να υπερισχύσει του άλλου.

K.M. "Οραματιστές"

μεν από την ιδιοσυγκρασία, τις συνήθειες και τα βιώματα που κουβαλάει ο κάθε σύντροφος και αφετέρου από τη “χημεία” που δημιουργήσει τη συντηρεί τη σχέση αυτή, με άλλα λόγια τη δυναμική της σχέσης.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές συμπεριφορές, στην έντονη σύγκρουση και στο σιωπηλό μούτρωμα δηλαδή, βρίσκεται στο ποια συναισθημάτα εκφράζονται ελεύθερα και ποια παραμένουν περισσότερο κάτω από την επιφάνεια. Η προτεραιότητα αυτή καθοδίζεται από τους άγραφους νόμους της κάθε σχέσης. Σύμφωνα με τους νόμους αυτούς υπάρχουν συμπεριφορές που είναι λιγότερο ή περισσότερο ανεκτές ότι ακόμα και απαγορευμένες.

Έτσι ενώ για ένα ζευγάρι οι δυνατές συγκρούσεις, οι φωνές, η ανοιχτή επιθετικότητα και η επιδειξη δύναμης μπορεί να είναι συνηθισμένος τρόπος να εκφράζουν τις διαφωνίες τους, για ένα άλλο μπορεί να θεωρούνται απειλητικά σημάδια και οι εκάστοτε διαφωνίες να εκφράζονται με θλίψη και σιωπηλό παράπονο.

Ένα είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει να μαζεύεται σκόνη πάνω από τα προβλήματα των σχέσεων. Κάθε μικρή ή μεγάλη κρίση που ξεπεράστηκε κάνει τη σχέση πιο ώριμη, πιο δυνατή και

Οι εκρήξεις της εφηβείας

Τα ξεσπάσματα θυμού, η συνεχής κριτική, η ένταση και η διαρκής αμφισβήτηση χαρακτηρίζουν συνήθως τις οικογένειες που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν τα δρια και τους κανόνες του σπιτιού, ενώ τα παιδιά αντιδρούν απορρίπτοντας τους. Όσο πιο πολύ προσπαθούν οι γονείς να επιβληθούν, τόσο πιο πολύ κλιμακώνεται η ένταση.

Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βελτιώσουν την κατάσταση; Οι προσαρμογές που απαιτεί η εφηβεία είναι τόσο βασικές, που μεταμορφώνουν όλη την οικογένεια από μια μονάδα που προστατεύει και ανατρέφει τα παιδιά σε ένα «κέντρο εκπαίδευσης και προετοιμασίας» για την ενήλικη ζωή. Αυτή η μετάβαση προϋποθέτει ότι η οικογένεια θα ενθαρρύνει στο παιδί τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να επιβιώσει στον κόσμο

Τα παιδιά μας

Υ υχούλες αγνές, όμορφες, χαριτωμένες. Υπέροχα πλάσματα, ειλικρινή. Τα αγάπαμέ άσσο τίποτα στο κόσμο, τα καθοδηγούμε, πονάμε συνεχώς γι' αυτά. Η γυνή μας ματώνει όταν στεναχωριούνται, υποφέρει όταν κουράζονται.

Γινόμαστε όμως πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι αιτία να στεναχωριδούν και να νιώσουν άσχημα, γιατί δεν φανήκαμε ευχαριστημένες από την ορθογραφία που έγραγαν σήμερα ή γιατί φωνάζουμε επειδή δεν καταλαβαίνουν κάτι στα μαθηματικά.

Φυσικά και έχουν σημασία η ορθογραφία και τα μαθηματικά και αυτό το καταλαβαίνουν γιατί είμαστε δίπλα τους και τους συμπαραστεκόμαστε. Πρέπει όμως να καταλάβουν πολύ βαθιά μέσα τους, ότι η αγάπη μας γι' αυτά είναι απέραντη και δεν μπαίνει μπροστά απ' αυτήν κανένα μάθημα. Είναι ανάγκη να καταλάβουν, να διαπιστώσουν την αγάπη μας και όχι να την υποθέσουν.

Τόσες φορές λεμε την ημέρα στο παιδί μας «σ' αγαπώ πιο πολύ απ' τη ζωή μου» ή «αχ, πόσο πολύ σ' αγαπώ» ή «πάντα θα σ' αγαπώ με όσα λάθη κι αν κάνεις, με όσα «Μπράβο» και «Πολύ καλά» κι αν φέρεις»;

Κι όμως τα δυναμώνει, το έχουν ανάγκη, όπως κι εμείς άλλωστε.

“Συνοδοιπόροι”



των μεγάλων. Απαιτείται λοιπόν από τους γονείς να επαναπροσδιορίσουν τους κανόνες και τα δρια μέσα στα οποία λειτουργούσε η οικογένεια μέχρι τώρα και να επιτρέψουν μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία στα παιδιά τους. Οι γονείς δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιρροστηθούν πλέον την απόλυτη εξουσία. Ούτε μπορούν να αξιώνουν να εφαρμόζονται στο σπίτι οι ίδιοι ουσιαστικά κανόνες που ίσχυαν όταν τα παιδιά πήγαιναν στο δημοτικό.

Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη

Z.M. “Ιριδα”



Μήνυμα αισιοδοξίας από ένα παιδί 13 ετών
«Σκέφτομαι και γράφω»...

Ο γέρο- τσοπάνος

Τώρα ο γέρο- τσοπάνος μέσα σε διαμέρισμα κλεισμένος, να σκέφτεται τα ωραία χωράφια.

Ο γερό- τσοπάνος να περπατάει σκυφτός και να σκέφτεται τα ωραία προβατάκια να βόσκουν

Να βγαίνει στο στενάχωρο μπαλκόνι και να βλέπει ένα χάος και να σκέφτεται τα πουλάκια να κελαηδούν



Μήνυμα αισιοδοξίας από ένα παιδί 13 ετών
Έκθεση με θέμα:

«Άνοιξη στη φύση, Άνοιξη στην ψυχή»

«Την Άνοιξη ανθίζουν τα λιβάδια, στα οικόπεδα όπου υπάρχει χώμα φυτρώνει όλο και ένα λουλούδι ή ένα χορταράκι. Άνοιξη στην ψυχή μας πρέπει να υπάρχει όλο το χρόνο.

Την Άνοιξη στην φύση βγαίνουν λογιών λογιών λουλούδια: ακόκινα, κίτρινα, μοβ. Οι μέλισσες πηγαίνουν να πάρουν το νέκταρ απ' τα λουλούδια, οι πεταλούδες στριφογυρίζουν στον αέρα με τα πολύχρωμα φτερά τους. Στην ψυχή μας την Άνοιξη την έχουμε όπου και να βρισκόμαστε. Την Άνοιξη πρέπει να ανθίσει η καρδιά μας, να δώσει ελπίδες σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Όπως στη φύση φυτρώνουν χιλιάδες λουλούδια έτσι πρέπει να μας έρχονται ιδέες καλές και όπως ο άνεμος ή η μέλισσα μεταφέρει τη γύρη έτσι πρέπει να τις μεταδίδουμε. Φτάνει αυτές οι ιδέες να μην είναι εναντίον κάποιων ανθρώπων και να μην απομονώνουμε κανένα γιατί η χαρά αυτής της εποχής ανήκει σ' όλους.»

Παράδεισος οι ψυχές των παιδιών. Οφείλουμε λοιπόν εμείς οι «μεγάλοι» να τις σεβαστούμε για να μην γίνουν κόλαση.

Κλαίρη, “Μελισσούλες”